

# Psalm van Hagar

Tekst: Rennie Sierts  
Melodie en zetting: Jan van Putten

Melodie-instrument

Zangstem

Orgel

1. Geen tra - nen heb ik meer, mijn  
2. dorst naar le - ven! Voor mijn  
3. komt te hulp, wie schreit met

5

5

5

God, kind mij? , ik schreeuw Wie heb ik balt de ik het de uit: te ik wil te - gen veel niet het ge - schreid; dood! , Ik zoek naar lot? , Wie lest mijn dorst, wie

10

10

schreeu - wen tot ie - mand mij hoort en mij be - vrijdt.  
 maar ik vind zin - de - rend zand in plaats van brood...  
 maakt mij vrij? Wie brengt mijn rechts - zaak tot bij God?

10

14

1, 2 | 3

14

2.Ik 4.Hij roept mij toe om op te staan. Hij

14

19

19

19

wijst de bron waar - uit ik schep. Hij haalt mij uit de

23

23

23

dood van - daan, Hij wil dat ik het le - ven heb!

Deze "psalm" is gecomponeerd voor Rennie Sierts, een artistiek hoogbegaafde vrouw, sopraan in de Bunnikse Cantorij. De tekst die zij dichtte weerspiegelt diep ingrijpende ervaringen uit haar persoonlijk leven. De lotgevallen van Hagar zijn beschreven in Genesis 16. In de melodie van vers 4 van deze "psalm" zijn elementen van de gregoriaanse antifoon "In paradisum" uit de Requiemmis verwerkt.